

SÅDAN SCORER DU

12

"Selvfølgelig skal du ha' 12" er en guide til, hvordan du får tid til både lektier og fester i gymnasiet. Den er skrevet af Victoria og Josephine, som begge blev studenter i 2011.



Victoria Pihl Sørensen
21 år gammel
Student fra Virum
Gymnasium 2011.
Studerer Politics &
International Relations
i England



Josephine Lykke Fritzboeger
21 år gammel
Student fra Virum
Gymnasium 2011
Læser bacheloren i Litteraturvidenskab på Københavns Universitet

HVORDAN KOM I PÅ IDEEN TIL AT SKRIVE BOGEN?

Der er mangel på guidelines til, hvordan man kan være en god skoleelev. Eller i hvert fald er der mangel på guidelines, som rent faktisk respekterer det liv, man lever, når man er ung. Vi var trætte af, at voksne uden reel viden om, hvad det vil sige at være ung i dag, prøvede at hive regler og normer ned over hovedet på unge skoleelever. Så derfor tænkte vi, at vi ville prøve at skrive egne erfaringer og råd ned, som forhåbentlig er mere brugbare end den løftede pegefinger, som elever tit møder fra både lærere og forældre.

HAR I ET GODT RÅD TIL DE ELEVER, DER SKAL STARTE PÅ GYMNASIET EFTER SOMMERFERIEN?

Brug masser af tid på det sociale i starten! Det gælder både om at få skabt et godt forhold til dine klassekammerater, men helt sikkert også til dine lærere. Det vil kun gavne dig, når karaktererne skal afgives. Og så må man ikke glemme, at man har tre år til at perfektionere kunsten at gå i gymnasiet, så hvis de gode karakterer ikke kommer med det samme, og alt ikke er lyserødt, så fat mod! Det skal nok komme, hvis du gør en indsats.

SCOREDE I ALTID SELV 12 I GYMNASIET?

Nej! Men ligeså snart vi havde fundet en god rutine og havde luret, hvordan man er en smart studerende, så bevægede karaktererne sig kun opad, og 12-tallerne kom mere og mere jævnligt. Det er præcis den viden, vi prøver at give videre. Du kan nemlig altid forbedre dig! I bogen kan man også få lov at læse om dengang, det gik grueligt galt til en eksamen i mundtlig matematik, for vi kan alle begå fejl. Fidusen er bare at lære af dem – og af andres.

HVORDAN KAN MAN SCORE 12 I FOLKESKOLEN SAMTIDIG MED, AT DER ER PLADS TIL SJOV OG BALLADE?

Det handler alt sammen om at få styr på sin tid. Ja, der kan være utroligt meget at lave i folkeskolen, og lektierne er enormt tidskrævende – i hvert fald hvis du har ambitioner om at gøre dit allerbedste, men hvis du sørger for at få lektierne af vejen, er der intet i vejen for at gå til fest eller at ligge i sengen og se 12 timers Game of Thrones i træk – en gang i mellem. Man kan lige så godt få sig nogle gode vaner omkring sin skolegang allerede i folkeskolen, for uanset hvad man skal bagefter, vil man kunne drage nytte af dem.

HVAD VILLE I ØNSKE, I VIDSTE, DA I GIK I FOLKESKOLEN, SOM I VED NU?

Hvor vigtigt det er at overholde deadlines. I folkeskolen havde vi selvfølgelig opgaver og deadlines, men der var ikke så mange af dem. Så det blev en rigtig udfordring, da vi pludselig skulle nå at skrive og aflevere fem opgaver på én uge i gymnasiet. Det blev meget lettere, hvis vi havde fået hjælp til at prioritere sin tid.

VORES 5 BEDSTE TIPS:

- 1# Tro på dig selv!
- 2# Prioritér din tid!
- 3# Køb en kalender, og brug den!
- 4# Husk det sociale!
- 5# Husk at sætte vækkeuret!

HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT AT FESTE HELE TIDEN?

Det er det bestemt heller ikke – i hvert fald ikke hele tiden. Men det der er vigtigt, er at sørge for, at alt der har med skolen at gøre ikke går hen og bliver surt. En del af det er at tilbringe tid med sine klassekammerater uden for klasselokalet, og til det formål er fester temmeligt gode. Det er det sociale, der er vigtigt, og det er selvfølgelig individuelt, hvor man dyrker det. En filmaften kan bestemt også gøre det.

Selvfølgelig skal du ha'

12

Din vej til topkarakterer

VIND

FRIKVARTER UDLODDER EN BOG TIL 10 HELDIGE LÆSERE! LÆS MERE, OG DELTAG PÅ FRIKVARTERS FACEBOOK OG INSTAGRAM!